

Vastenretraite 2023

Het boek van de profeet Zefanja



Zefanja

Leefde in laatste decennia van het koninkrijk Juda onder koning Jozia (639-609 v. Chr.)

Zefanja betekent:

De Heer heeft beschermd



Koning Josia

Bracht als jonge koning van in de twintig een **reformatie** op gang:

- Verbrandde afgoden
- Ontsloeg afgodspriesters
- Liet offerplaatsen ontwijden
- Zuiverde het land van geestenbezweerders, waarzeggers en huisgoden
- Liet weer het **Pesachfeest** vieren
- Tragische dood op het slagveld (2 Kron. 35: 20-25)



Voorbeeldige koning

- “Dit zegt de Heer, de God van Israël: Jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord.
 - Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd...
 - Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild.
 - Daarom heb ik naar jou geluisterd, spreekt de Heer
 - Je zult in vrede sterven. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad”. (2. Kon. 22: 18-20)
-



Drie hoofddelen

Het **eerste** deel (1 -2: 3) het oordeel van de Heer over Juda en Jeruzalem

Het **tweede deel** (2:4-3: 8) het oordeel van de dag van de Heer over de volken en opnieuw over Jeruzalem.

En het **derde gedeelte** (3: 9-20)

Hoop voor de volken en Jeruzalem na Gods oordeel



Eerste deel: 1 – 2:3

Wereld onbewoonbaar:
wanorde, duisternis en chaos

Jeruzalem komt tot een einde

Vernietiging afgoden

Alle leiders die onrecht hebben begaan, alle
economische centra, waar oneerlijke leen praktijken
plaatsvonden, vergaan samen met de stadsmuren.

Hoop voor de rest



**Zoekt de Heer,
Zoekt de
gerechtigheid
Zoekt de ootmoed,**

Zef. 2:3



Tweede deel: 2:4-3: 8

**Buurvolken worden apart
toegesproken**

Filistijnen

Moabieten

Ammonieten

Assyriërs

Negatieve karaktertrekken Jeruzalem

3: 1-8

"Zij hoorde naar geen roepstem"

"Zij neemt geen tuchtiging aan".

"Op de Here vertrouwt zij niet"

"Tot haar God nadert zij niet".



Vuur om te reinigen

God transformeert de volken:

Ik zal de lippen rein maken en zij zullen de
naam van de Heer aanroepen

Zefanja 3: 9

God zegent de volken

Vervulling van de belofte aan Abraham

Genesis 12





God zal in jullie midden
zijn. In vreugde zal Hij over
jullie jubelen.



Rechtvaardigheid

Een passie om de wereld te verlossen van menselijk kwaad en geweld



Liefde

Een wereld scheppen, waarin iedereen in veiligheid en vrede tot bloei kan komen

Dies Irae



Dag der toorn, o die dag
zal de wereld in de as vergaan
zoals voorzegd door David en de
Sibylle.

Welk een angst zal er zijn
wanneer de rechter zal komen
om alles streng te oordelen

-
1. Zo af en toe uiten mensen hun zorgen over hoe er naar God wordt gekeken als ze zeggen: “We moeten niet vergeten dat God ook een verterend vuur is”. Is die bezorgdheid terecht?
 2. Josia is een goede, gelovige koning, een voorbeeldfiguur. Waarin kan hij jou inspireren?
 3. God roept in het boek Zefanja in het bijzonder op tot nederigheid: “Zoekt de ootmoed”. Wat roept dat woord bij jou op en wat betekent deze oproep voor jou?
 4. Er is een vervulling geweest van de profetie van Zefanja. Wat doet het met jou om te weten dat God ook zijn onheilsprofetieën laat uitkomen?
 5. In het NT kijkt Paulus uit naar de grote dag van Christus, die Zefanja profeteert. Kijk jij ook uit naar die grote dag of vind je het beangstigend?
 6. Welke nieuwe dingen heb je geleerd en wat wil je vasthouden uit het boek Zefanja?
-