

# Het boek van de profeet Habakuk

Vastenretraite 2023



# De tijd van Habakuk

- Er is groot onrecht in Juda en afgoderij
- Dreiging van Babylon: strooptochten
- Jeruzalem is nog niet gevallen
- Regering van Jojakim (609/8- 598 v. Chr.)



# Gesprek tussen God en Habakuk

- Habakuk beschuldigt Israël niet
- Spreekt ook niet namens het volk tot God
- Al zijn woorden zijn persoonlijk tot God gericht
- Zoektocht en worsteling met God
- **Klaagliederen** = sleutel tot begrijpen

# Hoofdstuk 1 en 2a 1: 2-4

## Hoor en wederhoor discussie ts Habakuk en God

Eerste klacht:

- Thora wordt genegeerd
- Gevolg geweld en onrecht
- Corrupte leiders van Israëel

# Antwoord van God

1: 5-11

- Is op de hoogte van de corruptie van Israël
- Laat de legers van Babylon komen om recht te brengen
- Zie Micha en Jesaja: **Babylon wordt gebruikt om Israël te verslinden**

# Tweede klacht van Habakuk 1:12 – 2:1

- Babylon is nog erger dan Israël
- Meer corruptie en geweld
- Vergoddelijken hun militaire macht
- Onmenselijke behandeling bevolkingsgroepen om eigen rijk op te bouwen
- **Hoe kan U zo'n volk gebruiken?**
- Hij zal op de uitkijk staan, wachtend op Gods reactie

# Reactie van God 2: 2-5

Visioen over een  
vastgestelde tijd

- Habakuk moet een belofte opschrijven:
  - \* Babylon zal ten onder gaan
  - \* God gebruikt corrupte koninkrijken, maar keurt ze niet goed
  - \* Alle volken moeten verantwoording afleggen aan God

Rechtvaardige zal leven  
door geloof in deze hoop  
en dit visioen

# Vijf maal **wee** Habakuk 2b

- Oneerlijk wijzen van rijkdom vergaren
- Houdt de armen in de schuld
- Kritiek op slavenarbeid
- Misbruik van alcohol
- Van geld en macht goden maken



# Gods antwoord aan Habakuk geldt voor alle latere generaties

## Hoofdstuk 3:

- Habakuk beschrijft de toekomstige nederlaag van het kwaad als een toekomstige **uittocht**.
- Hij zal zijn volk en zijn Gezalfde redden
- Exodusverhaal als beeld voor toekomstige uittocht: alle farao's en de Babylons van de wereld zullen worden neergehaald

# Hoopvolle lofzang

## 3: 17-18

De vijgenboom bot niet uit,  
de wingerd draagt geen vrucht,  
de olijvenoogst is mislukt  
en de dorre akkers geven geen voedsel  
meer:  
de schapen zijn uit de kooien verdwenen  
en er staat geen rund meer op stal.

**Ik echter, ik verheug me in de Heer**  
**Ik jubel om de God die mij redt**



# Vragen:

- Habakuk heeft het vaak over de rechtvaardige. Wat betekent dat eigenlijk? Probeer samen een omschrijving te geven van de “rechtvaardige”. 2:5
- Habakuk ziet de feiten onder ogen, die schijnbaar strijdig zijn met zijn geloof, hij blijft ondanks dat op God vertrouwen. Wat roept dat bij je op, ook als je kijkt naar de feiten in onze tijd?
- Is het niet gek dat God het kwaad van Juda straft met het nog grotere kwaad: Babylon?
- Vind je het moeilijk erop te vertrouwen dat God het kwaad uiteindelijk veroordeelt en de rechtvaardige zal redden?
- Welke tekst met welke belofte zou jij in je huis willen ophangen?