

The background is an abstract geometric pattern composed of numerous overlapping triangles. The color palette transitions from warm yellows and oranges on the left side to cool blues and greys on the right side, with a white-to-light-yellow gradient at the top.

HET BOEK VAN DE PROFEET HAGGAI

Vastenretraite 2023

HEBREEUWSE PROFETEN:

Babylon komt er aan

Vernietiging

Ballingschap

In het jaar 587 voor
Christus gebeurt dat ook

WEGVOERING VAN JUDA EN BENJAMIN IN BABYLONISCHE GEVANGENSCHAP

▶ **Jaar (voor Christus) Gebeurtenis**

- ▶ **605** 1e wegvoering (Daniël was erbij)
- ▶ **597** 2e wegvoering (Ezechiël was erbij)
- ▶ **586** 3e wegvoering en verwoesting van Jeruzalem en van de tempel

Bijbelgedeelte

Daniel 1:1-2

Ez. 1:2

2 Kon. 25:8-12

TERUGKEER UIT GEVANGENSCHAP

Jaar (v. Chr.)	Gebeurtenis	Bijbelgedeelte
▶ 538	Terugkeer van bijna 50.000 personen op last van koning Kores – 70 jaar na de eerste wegvoering	Ezra 1 en 2
▶ 536	Begin van de tempelbouw	Ezra 3:8
▶ 523/522	Onderbreking van de tempelbouw door Arthahsasta	Ezra 4:23-24
▶ 520	Toespraken van de profeten Haggai en Zacharia. Hervatting van de tempelbouw	Ezra 5:1-24
▶ 516	Voltooien van de tempel	Ezra 6:14-15
▶ 458	Terugkeer van Ezra met ca. 1.500 personen	Ezra 7 en 8
▶ 445	Terugkeer van Nehemia, die de muur van Jeruzalem weer opbouwt	Neh. 1 en 2



HAGGAI 1: 1-15

Beschuldiging van misplaatste prioriteiten:

“Zijn jullie huizen echt belangrijker dan jullie trouw aan God”.

“Dit is opstandigheid tegen het verbond”.

Reden waarom het land nog altijd niets opbrengt: **hongersnood en droogte**

Haggai citeert uit lijst **verbondsvloeken** uit het boek Deuteronomium



ZURUBBABEL



Herbouw tempel

Gravure van Gustav Doré



EEN MAAND LATER

HAGGAI 2: 1-9

Gebroken verwachtingen aankaarten

Tempel is niet indrukwekkend in vgl. met tempel Salomo
Herinnering aan de grote profetische beloften van Jesaja
en Micha:

- Nieuw Jeruzalem is plek van waaruit God de hele wereld zal verlossen
- Alle volken zullen zich aansluiten bij Gods koninkrijk

“De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. Dit is de plaats waar Ik vrede zal geven, zo luidt de godsspraak van de Heer”

(Hag. 2:9)

VERGELIJKING

Ik zag hoe de hele tempel vol was van de heerlijkheid van de Heer” **(Ezechiël 43: 5)**

“Mensenkind, hier vestig ik mijn troon, hier is mijn verblijfplaats, hier zal ik voor altijd bij de Israëlieten wonen” **(Ezechiël 43: 7)**



TWEE MAANDEN LATER

HAGGAI 2: 10 -19

OPROEP TOT VERBONDSTROUW

- Onreinheid is onrecht en apathie
- Alleen ware bekering en verbondstrouw zullen leiden tot de komst van Gods koninkrijk en zegen brengen
- Vgl. oproep Haggai tot de ballingschap generatie met die van Mozes aan woestijngeneratie



HAGGAI 2: 20-23

TOEKOMSTIGE HOOP OP GODS KONINKRIJK

- Nieuw Jeruzalem als centrum van Zijn glorie
- Het kwaad onder de volken verslaan
- Zie nederlaag Farao in Exodus
- Aanstelling van Messiaanse koning

VRAAG EN UITDAGING AAN ELKE GENERATIE



Zal Haggais generatie de vervulling van deze beloftes meemaken?

Is Zerubbabel de Messias? Haggai 2: 23

Lees verder in de boeken van de profeten **Zacharias** en **Maleachi**

Onze keuzes doen ertoe: onze gehoorzaamheid maakt deel uit van hoe God werkt

VRAGEN:

1. God is een God die bij mensen wil wonen. Hoe zou je dat uitleggen aan iemand die weinig of niets van God weet?
2. De profeet Haggai zet zich in voor de herbouw van de tempel. Welke boodschap geeft hij aan onze tijd, waarin de kerken leeglopen?
3. Waaraan zou je vandaag aan de dag kunnen zien of iemand Gods aanwezigheid belangrijk vindt of niet?
4. Wat vind je ervan dat God, het volk vloek en zegen voorhoudt? Kun jij daar vandaag ook nog wat mee?
5. Is jouw leven een geschikte tempel voor God?

VERHAAL OVER DE VIER PROFETEN

Gods **liefde** staat centraal

Oproep om terug te keren naar het **verbond**

Zonde: gebrek aan liefde voor God en de naaste

Bekering: Keer terug, zoekt de Heer

God en de volken: alle volken vervuld van ontzag voor zijn Naam

De dag van de Heer: dreiging en toekomst

Uitzien naar Christus: Hij is de vervulling